

# η Κυψέλη (δεν) είναι όπως παλιά!

(τι μπορεί να μάθει κανείς από την Κυψέλη για την αριστερά, το κράτος του και τις γειτονιές; μέρος β')



Η Κυψέλη είναι όπως παλιά, με φασίστες, ρατσιστές και αφεντικά! Οι φωτό για του λόγου το αληθές. Μεγάλα και μικρά αφεντικά έχουν τους δικούς του, "πάντα αντιστασιακούς" τρόπους καθέτι και έλληνες (ο μικρο-αφεντικός κοτσάρει την παλιά σημαία σε όλη τη βιτρίνα, ενώ ο μεγαλο-αφεντικός τη βάζει ανάποδα, δίπλα στην ένδοξη σημαία του Σκλαβενίτη) να γιορτάζουν την εθνική επέτειο της εισοδού της ελλάδας στον Β' Π.Π. κατά την 28η Οκτωβρίου. Το θέμα είναι να υπενθυμίζουμε και ότι η Κυψέλη είναι όπως παλιά και στο άλλο μισό της κομμάτι. Πόλωση σημαίνει πως υπάρχουνε/υπάρχουμε και οι απέναντι από αυτούς τους φασίστες, τους ρατσιστές της διπλανής πόρτας και τα αφεντικά.

[1] "Πάμε γειτονιές, όχι εκλογές! (τι μπορεί να μάθει κανείς από την Κυψέλη για την αριστερά, το κράτος του και τις γειτονιές)", *antifa negative*, 0151 #17, Ιούνιος 2019.

Το 2010 οι ατενίστας είχαν βγάλει ένα οδηγό περπατήματος στην Κυψέλη. Ήταν η περίοδος που είχε αρχίσει να συζητιέται ξανά η γραμμή 4 του μετρό που περιλάμβανε την Κυψέλη. Το 2010 ήταν όμως, δυστυχώς για το μετρό, μια περίοδος που το κράτος έπρεπε να ασχοληθεί με άλλες προτεραιότητες, όπως το Δ.Ν.Τ. Έτσι οι Κυψελιώτες αρκέστηκαν στον οδηγό των ατενίστας. Εκείνος ο οδηγός έδινε έμφαση στα σημαντικά σημεία και ιστορικά πρόσωπα της Κυψέλης, μεταξύ άλλων στις «εντυπωσιακές πολυκατοικίες όπως αυτή του Λαναρά», των γνωστών εργοστασίων, την έπαυλη του Μάλκολμ, τον ακαδημαϊκό και πολιτικό Φωκίωνα Νέγρη, την έπαυλη της οικογένειας Καλλιφρονά, καθώς και τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης που χτίστηκε το 1935 από τον Δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Κοτζά που λίγο έλειψε το 2006 να κατεδαφιστεί αλλά χάρη στις παρεμβάσεις «αξιόλογων κατοίκων της περιοχής, κηρύχθηκε διατηρητέο κτίσμα». Εδώ και δεκαετίες η αφήγηση της Κυψέλης σαν μια ιστορία κτηρίων σπουδαίων αρχιτεκτόνων, σπιτών διάσημων επιχειρηματιών και χώρος επενδύσεων, είναι μια ιστορία της Κυψέλη από τα πάνω, η μισή μόνο εικόνα της πραγματικότητας.

Με μετρό ή χωρίς, η Κυψέλη με όλο και μεγαλύτερη ένταση εμφανίζεται και σήμερα με έναν τέτοιο τρόπο. Διαβάζουμε δημοσιεύματα που αναγνωρίζουν την υποτιθέμενη αναγέννηση της περιοχής αλλά και την ίδια τη γεωγραφία της με βάση μαγαζιά και χώρους τέχνης όπου καταναλώνει η ελληνική νεολαία ή δημιουργικά projects (sic) με τα οποία δραστηριοποιούνται οι φιλότεχνοι, φιλόζωοι και φιλάνθρωποι καλλιτέχνες. Αν βλέπουμε μια διαφορά σε αυτό το νέο κύμα λόγω για την Κυψέλη είναι ότι με μια δύστικη θετικότητας πλέον γύρω από τη γειτονιά, υπάρχει προσπάθεια να μη γίνεται λόγος για την Κυψέλη μονάχα ως ιστορικό τόπο αλλά και ως τόπο δραστηριότητας στο σήμερα. Ο νέος αστικός λόγος για την Κυψέλη –που προέρχεται εξίσου από επιχειρηματίες, μεσίτες, Μ.Κ.Ο., λάιφσταιλ φυλλάδες και κράτος– καλεί ουσιαστικά τους Έλληνες να προσεγγίσουν ξανά την περιοχή για επενδύσεις, για κατανάλωση, για διαμονή. Αυτό σημαίνει ότι ο νέος λόγος πρέπει να αντι-παλέψει τα δύο κυρίαρχα στερεότυπα για τη γειτονιά που οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι δημιούργησαν τα τελευταία είκοσι χρόνια όλο και περισσότερο: το «Κυψέλη; Και δεν φοβάσαι να μένεις εκεί»; καθώς και το «Ααααα... η Κυψέλη δεν είναι όπως παλιά!», τα οποία δεν δηλώνουν τίποτα άλλο παρά το άγχος των ρατσιστών αστών της Αθήνας για τη δημόσια παρουσία μεταναστών και της προλέτ νεολαίας στο δημόσιο χώρο του κέντρου και δεν αποτελούν τίποτα άλλο παρά βούτυρο στο ψωμί των μπάτσων που κοιτάνε να περιορίζουν αυτή τη δημόσια παρουσία με κάθε είδους τακτικές.

Εδώ έρχεται και μια σημαντική διαφορά του νέου αστικού λόγου για την Κυψέλη: καθώς οι μετανάστες δεν πρόκειται να φύγουν μαζί από τη γειτονιά και εν πολλοίς είναι σε αυτούς που οφείλεται ότι πη περιοχή έμεινε ανθρώπινη μέσα στις δεκαετίες, τα περί ανάπτυξης της Κυψέλης και της ανάδειξης της ως cool περιοχής για να πιεις ποτό και καφέ συμπεριλαμβάνουν πια, αρμονικά υποτίθεται, το μεταναστευτικό πληθυσμό. Δηλαδή, τι; Τώρα αγαπάνε τους μετανάστες; Όχι βέβαια, αλλά –δίπλα στους παραδοσιακούς ρατσιστές κατοίκους που δεν γουστάρουν μετανάστες γείτονες– υπάρχουν πλέον και οι χιπστερ-ρατσιστές που μπορούν να κάνουν ανεκτούς κάποιους μετανάστες σαν... φόντο· οι πιο εξωτικοποιημένοι ίσως από την Αφρική, για να θυμίζουν κάτι «εξω-ελληνικό», ή οι πιο γηραιοί από τα Βαλκάνια, ώστε να μη θεωρούνται «επικίνδυνοι-ανταγωνιστικοί», κάπου στο φόντο. Ο μαύρος γείτονας εξάλλου δεν θα δημιουργούσε κάποιο μεγάλο πρόβλημα αν διατηρούσε την απόσταση του γείτονα! Εξάλλου, η ελληνική γλώσσα έχει φροντίσει όλα τα χρόνια για το πώς να μιλάει και για αυτούς: τα παιδιά τους είναι τα «μαυράκια», αυτοί είναι οι «μαυρούληδες», «καλά ανθρωπάκια» κατά κοινή ομολογία και οι

# Kuψéλη no go area for nazis

γυναίκες τους «τι ωραία μαλλιά!» Έτσι, η Κυψέλη δεν θα αποδεικνύοταν μονάχα ως φιλόξενος τόπος για τουρίστες, μέσω του air b'n'b, αλλά και για τους ντόπιους... τουρίστες. Φυσικά, οι ΔΙΑΣ θα συνεχίσουν να έχουν την εποπτεία αυτής της γειτνίασης και να διασφαλίζουν τα –για τους έλληνες (αρθρογράφους της Lifo)– «άρατα» θεσμικά σύνορα στην πόλη (βλέπε εξακριβώσεις, ελέγχους, προσαγωγές και άλλα τέτοια ευγενή μέτρα για τους νεολαίους και τους μετανάστες).

Παρά τη συγκινητική προσπάθεια όλων των μεσιτών, των επιχειρηματιών, των δημοσιογράφων και του κράτους να αποδεχθούν την ανθρωπινότητά μας, μεταναστών και λοιπών μέχρι πρότινος αλίεν πλασμάτων, εμάς δεν μας αρέσει η φιλανθρωπία (όπως και η φιλοζωία, η φιλοτεχνία και άλλα τέτοια κόνσεπτς που έχει βρει η αστική τάξη για να δικαιολογεί τα αίσχη της απέναντι σε άλλους). Έτσι, ποσάς μας ενδιέφερε ούτως ή άλλως η λεγόμενη παρακμή της Κυψέλης ή αδιάφορους μας άφηνε και κάποιος υποτιθέμενος φόβος να τριγυρώμε στη γειτονιά μας. Κακύποτους μας βρίσκει κάθε απόπειρα να πατήσουν πόδι στα μέρη μας οι χίπτερς και εχθρικούς μας έβρισκε ανέκαθεν κάθε μπάτσικη περιπόλια και κάθε μαγαζί που θέτει νέους όρους στο δημόσιο χώρο μας.

Στην ουσία η διαφορά μας με όλα τα παραπάνω είναι θεμελιώδης με δύο τρόπους. Όπως για εμάς η ιστορία γενικά δεν είναι η ιστορία των διάσπορων προσωπικοτήτων, του Βενιζέλου, του Παπανδρέου και του Μπαστότακη, έτσι και η ιστορία των γειτονιών δεν είναι η ιστορία των διασήμων, των πλουσίων, των σπιτιών τους και των μαγαζιών τους. Αντιθέτως, είναι η ιστορία αυτών που τα τήσανε όλα αυτά, τούρμα-τούρμα, η ιστορία αυτών που δουλεύανε στις επιχειρήσεις και τα σπίτια των πρώτων, αυτών που αναγκάζονταν να φωνίσουν ή να ψειρίσουν για να ζήσουν, αυτών που συνχάνανε και κοινωνικοποιούνταν στους δρόμους, τις πλατείες, τα παγκάκια και τα πέριξ. Αν για τους ατενίστας οι «αξιόλογοι άνθρωποι της Κυψέλης» έσωσαν τη Δημοτική Αγορά από το γκρέμισμά της, για εμάς ήδη λόγου είναι αυτοί με τους οποίους ο κόσμος συνεχίζει να γυρνάει καθημερινά. Το ότι οι ατενίστας και η Lifo δεν μπορούνε να δούνε πέρα από τη μάτη τους δεν είναι ζήτημα κακής εκτίμησης, αλλά ζήτημα κοινωνικής! Όπου αυτοί βλέπουν τα κτήματα του Λαναρά και του Καλλιφρονά, εμείς σκεφτόμαστε τους δεκάδες που δουλεύανε σε αυτά. Είναι ένας τρόπος να σκέφτεσαι με αντιθέσεις. Όχι γιατί είσαι σκατόψυχος αλλά γιατί πολύ απλά στην ιστορία των Λαναράδων και των Καλλιφρονάδων, εμείς δεν βλέπουμε μέσα τους εσυτούς μας, ούτε και τον κόπο μας, την ιστορία τη δική μας και των δικών μας ανθρώπων. Ακόμα και στο μεσοπόλεμο –την περίοδο μεταξύ των δύο παγκόσμιων πολέμων– όταν η Κυψέλη ήταν το μεγάλο προπύργιο της αστικής τάξης, επρόκειτο για μια γειτονιά αντιθέσεων –όπως κάθε γειτονιά– σε κάθε επίπεδο και τέτοια παραμένει και σήμερα. Τα κτίρια μπορεί από έξω να κρύβουν τις κοινωνικές σχέσεις (ταξικές και εθνικές), μέσα στα κτίρια τα δωμάτια υπηρεσίας προδίδουν τις κοινωνικές σχέσεις του τότε και οι ταγκιές απ' έξω σήμερα, που θεωρούνται «βεβηλώσεις των νεοκλασικών», εκφράζουν την ένταση και στο σήμερα.

Δωμάτια υπηρεσίας υπάρχουν βέβαια σε πολυκατοικίες πολλών περιοχών της Αθήνας, αλλά ας πούμε δύο βασικά για αυτά που έχουμε δει εμείς στα σπίτια μας στην Κυψέλη. Καταρχάς και που τα λέμε «δωμάτια» είναι ένας ευφημισμός γιατί επρόκειτο για χώρους που ήταν συντά 1,5 μέτρο πλάτος επί 2,5 με 3 μέτρα μήκος, δηλαδή επρόκειτο για κλειστοφοβικά κελιά, πολλές φορές χωρίς παράθυρο ή με παράθυρο που κοιτάει στο φωταγωγό και πρακτικά χωρούσε εκεί μόνο το κρεβάτι της (εσώκλειστης) συνήθως ανήλικης υπηρέτριας. Εκεί μέσα περνούσαν οι νεαρές γυναίκες το χρονικό διάστημα που δεν ήταν απαραίτητες στα αφεντικά τους και γενικά μεγάλο μέρος της ζωής τους. Τα δωμάτια είναι φυσικά εφοδιασμένα

με εξωτερικό κουδούνι το οποίο χτυπούσε ο κύριος αφεντικός και η κυρία αφεντικίνα και ενίστε όλο το σπίτι ήταν εξοπλισμένο με εσωτερικά κουδούνια, πλησίον των κρεβατιών, τα οποία τα αφεντικά χτυπούσαν για να καλούν τις υπηρέτριες. Σε μερικές πολυκατοικίες έχουμε δει εξάλλου και ξεχωριστό ασανσέρ για υπηρέτριες –ε γιατί τώρα αφεντικά και διούλοι δεν είναι ίσα κι όμοιοι να ανεβαίνουν με το ίδιο ασανσέρ. Δεδομένων των παραπάνω, φανταζόμαστε ότι αυτές οι υπηρέτριες, μεταξύ δωματίων-κελιών, κακών μισθών, σκατοσυμπεριφοράς αφεντικών ή και σεξουαλικών παρενοχλήσεων, δεν θα νοσταλγούσαν την παλιά... καλή εποχή του αστικού μεγαλείου της Κυψέλης!

Η Κυψέλη παραμένει δικασμένη όπως και τότε, πλην του ότι η διάκριση των χώρων διαμονής τους δεν εκφράζεται μέσα από διαφορετικά δωμάτια ή ασανσέρ υπηρεσίας αλλά από διαφορετικούς ορόφους (π.χ. οι αφρικανοί μετανάστες συνεχίζουν να καταλαμβάνουν τα υπόγεια και τα ισόγεια) ή διαφορετικά οικοδομικά τετράγωνα και κάθετους άξονες (η δημιουργία των γειτονιών της Άνω Κυψέλης και της Νέας Κυψέλης κ.ο.κ.). Ο δικασμός αυτός διατηρεί τις στιγμές του ακόμα και στις προσόψεις των πολυκατοικιών (π.χ. η διακόσμηση των μπαλκονιών των Αλβανών κατοίκων ή η περιβότην ανάρτηση ελληνικών σημαιών σε μπαλκόνια και παράθυρα από πατριώτες μικροαστούς που νιώθουν εγκλωβισμένοι μέσα στις γειτονιές των μεταναστών).

Η παλιά αυτή ένταση, η πόλωση και η κοινωνική σύγκρουση που βλέπουμε εμείς στις γειτονιές μας, στην ιστορία τους και στο σήμερα, μας φέρνει στο δεύτερο σημείο διαφοροποίησής μας τόσο από την κυριαρχηση ιστορία όσο και τις αριστερές της εκδοχές (βλέπε «αντι-τουρισμός» και «αντι-ειρήνη»): αντιλαμβανόμαστε όλα τα παραπάνω σαν μια μάχη για το δημόσιο χώρο. Αυτή τη μάχη τη μάθαμε εμπειρικά, όταν βλέπαμε τους δημοτούμπατους να διώχνουν τους τσιγγάνους από τις λαϊκές και στις εξακριβώσεις των μπάτσων στη Δροσοπούλου, τις κόντρες των ρατσιστών κατοίκων με τη λεγόμενη «δεύτερη γενιά» στους πεζοδρόμους. Ξέρουμε ότι αυτή τη μάχη έχει μια ιστορικότητα, με επεισοδία σαν αυτό που περιγράφαμε στο προηγούμενο μας κείμενο [1] γύρω από τη δολοφονία του Ευαγγελόπουλου. Διαβάζουμε για αυτή τη μάχη όταν μας λένε ότι η γειτονιά μας είναι από τις πιο cool επειδή έχει μια ζώνη διασκέδασης που επεκτείνεται πέρα από τη Φωκίωνος και άγαλμα ενός φασίστα δήμαρχου, του Κοτζιά. Έχουμε αποδειτιώσει κομμάτια εφημερίδων για αυτή τη μάχη, όπως αυτό στο οποίο ένας συλληφέτας νεοναζί για την εμπροσή του μπαρ ενός 34χρονου Καμερούνέζου στην πλατεία Αμερικής, έλεγε ότι οι φασίστες από τον Σεπτέμβριο του 2012, όταν είχαν επιτεθεί στα γραφεία της τανζανικής κοινότητας, έστησαν «επιτροπή κατοίκων» τριάντα ατόμων που χωρίστηκαν σε ομάδες των πέντε και περιπολούσαν κάθε βράδυ την περιοχή (Αγίου Παντελεήμονα και Κυψέλης) με σκοπό το κλείσιμο καταστημάτων που ανήκαν σε μετανάστες. Γνωρίζουμε αυτή τη μάχη γιατί είμαστε κομμάτι της, όταν κάνουμε spray και κολλάμε αυτοκόλλητα, όταν ερχόμαστε σε αντιπαράθεση και παρακολουθούμε τους φασίστες της γειτονιάς μας. Όλες οι παραπάνω μέθοδοι με τις οποίες ερχόμαστε σε επαφή με τη γειτονιά –δεν είναι να το παινευτούμε, αλλά είναι να το χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον– μας καθιστά πολύ περισσότερους αρμόδιους να μιλάμε για αυτήν από τους Lifo, τους μπάτσους και τους «αξιόλογους κατοίκους».